



GOUDS ROOD

- Van de redactie
- Van de voorzitter
- Uitnodiging ALV dd. 21 maart 2024
- Erken Palestina nu
- Kim Putters

Maart 2024

Ledenmagazine van de PvdA afdeling Gouda

REDACTIE GOUDS ROOD

Gerrit Schinkel e-mail: gj.schinkel@planet.nl

AFDELING GOUDA ONLINE

Website: www.pvdagouda.nl

Facebook: [pvdagouda](https://www.facebook.com/pvdagouda)

Twitter: [@pvdagouda](https://twitter.com/pvdagouda)

SECRETARIAAT AFDELING GOUDA

Peter van Diesen e-mail: antekiro@gmail.com

KOPIJ VOOR GOUDS ROOD

De volgende Gouds Rood verschijnt:
in aanloop naar de ALV van:

nog niet bekend

De deadline voor uw kopij is:

wordt nog bekend gemaakt

Kopij kan louter geplaatst worden indien
deze (bijtijds) verzonden is naar:

gj.schinkel@planet.nl



Van de redactie

Door Gerrit Schinkel

De eerste editie van Gouds Rood van 2024 is een bescheiden exemplaar. Bescheiden wat betreft het aantal artikelen. Desondanks valt toch het nodige te melden. In de bijdrage van de voorzitter kunt u lezen dat de samenstelling van het afdelingsbestuur verandert.

De agenda van de ALV van 21 maart biedt een aantal interessante en belangrijke agendapunten, zoals de samenwerking met GroenLinks en de aanstaande verkiezingen voor het Europese Parlement op 6 juni a.s.

Ook in deze editie een tweetal zeg maar opiniestukken van betrokken PvdA – leden.

Tot ziens bij de ALV van 21 maart 2024.



Van de voorzitter

Door Bram van Welie

Beste partijgenoten,

Terwijl partijgenoot Putters het gebrek aan vertrouwen tussen de winnaars op rechts probeert om te buigen naar enige chemie die kan leiden tot een kabinet, in welke vorm dan ook, draait de in het binnenland tandeloos geraakte demissionair premier Rutte zich warm om de nieuwe NAVO-baas te worden.

Nadat een kabinet – door politiek opportunisme vanuit de VVD – zichzelf opblies (terwijl men zich niet hoefde te vervelen in het zoeken naar oplossingen voor veel complexe vraagstukken), blijken de rechtse winnaars van de verkiezingen die daarop volgden enkel in staat zich enigszins te verbinden in de pogingen tot een kabinetsformatie met de hulp van een zalvende sociaaldemocraat. Ironisch of juist niet, hoe harder rechts zich afkeert van links, hoe harder zij verbindend links nodig blijkt te hebben.

Rationeel zou je een kabinet-Wilders wellicht snel van start willen zien gaan, al was het maar om eenieder snel te kunnen genezen van de ijdele hoop die hij of zij heeft gesteld in het populisme. De vraag is namelijk niet of zo'n kabinet zal falen, maar wel hoeveel ellende het zal veroorzaken in het falen. Er ligt dan in ieder geval voor ons een belangrijke taak vanuit de oppositie de schade zo beperkt mogelijk te houden.

En als het zelfs Kim Putters niet lukt de kemphanen tot elkaar te brengen, moeten we dan onze verantwoordelijkheid pakken met een kabinet Timmermans? Is dat wijs, of zal het een flink deel van het electoraat nog verder van ons vervreemden? Feit is wel dat dit land – wellicht meer dan ooit – een solide kabinet nodig heeft om de hoge golven die van binnen en buiten de landsgrenzen op ons afkomen het hoofd te kunnen bieden.

De tijd zal het leren. Ondertussen pakt ook in Gouda de PvdA natuurlijk gewoon haar verantwoordelijkheid. Wethouder en fractie zijn zichtbaar actief voor een eerlijker en beter Gouda. In onze ALV van 21 maart a.s. praten wethouder Jan Kees Oppelaar en fractievoorzitter Max de Groot de leden weer bij over de stappen die zijn en worden gezet.

In diezelfde ALV spreken we elkaar over de campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement, het vervolg van de samenwerking met Groen Links en staan we kort stil bij de jaarrekening van 2023. Tot slot staan er paar wisselingen in het bestuur op de rol. Johan Veld en ondergetekende nemen afscheid van het bestuur. José van Eijkelenburg zal op deze ALV worden voorgedragen als interim-voorzitter en Jan-Luuk Hoff zal worden voorgedragen als algemeen bestuurslid. We zijn verheugd beide voordrachten te kunnen doen.

Dit was mijn laatste voorwoord als voorzitter. Met veel plezier heb ik in deze rol mijn steentje geprobeerd bij te dragen aan onze mooie afdeling. De Goudse PvdA mag zich gelukkig prijzen met de leden die zich voor de afdeling en de stad inzetten. Het was eervol jullie voorzitter te mogen zijn. Als partijlid blijf ik uiteraard nog graag lang actief betrokken.

Graag tot ziens op de ALV van 21 maart aanstaande.

Moedig voorwaarts!

Met hartelijke groet,

Bram van Welie



Uitnodiging ALV dd. 21 maart 2024

Datum	Donderdag 21 maart 2024
Plaats	Buurthuis De Speelwinkel
Tijd	Vanaf 20.00 uur

A G E N D A

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Vervolg samenwerking tussen PvdA en GroenLinks op lokaal niveau
5. Permanente Campagne
6. Campagne verkiezingen het Europese Parlement (EP) van 6 juni a.s.
7. De jaarrekening over 2023
8. Voorgestelde bestuurswisselingen
N.a.v. het laatstgenoemde punt het volgende: zoals onlangs gemeld treedt Bram van Welie na deze ALV terug als voorzitter en bestuurslid, omdat deze functies niet langer verenigbaar zijn met zijn reguliere werkzaamheden. Ook Johan Veld heeft besloten het bestuur te verlaten, omdat hij het te druk heeft met zijn activiteiten in de medezeggenschap en de vakbond. Wij betreuren, maar respecteren deze (begrijpelijke) besluiten. We kunnen echter met genoegen melden dat José van Eijkelenburg bereid is de komende maanden als interim-voorzitter op te treden. Bovendien dragen wij ook Jan-Luuk Hoff voor als kandidaat-bestuurslid. Beide kandidaturen zullen op deze ALV bekrachtigd worden.
9. Rondvraag
10. Sluiting en borrel

Peter van Diesen
Secretaris



ERKEN PALESTINA NU!

Door Peter van Diesen

Net als ieder weldenkend mens was ik geschokt door de terreuraanslagen die in oktober 2023 plaatsvonden in Israël. Mijn hart ging uit naar de slachtoffers, hun familieleden en de andere verwanten van degenen die vermoord, mishandeld of ontvoerd werden door Palestijnen die zich relateren aan Hamas. Maar tegelijkertijd realiseerde ik me dat deze walgelijke misdaden eigenlijk allang in het verschiet lagen. Net als diezelfde weldenkende mensen herinnerde ik me de beelden van Palestijnse huizen, olijfgaarden en waterbronnen die al jaren stelselmatig door Israëlische veiligheidstroepen vernietigd werden, en die mensen van hun normale middelen van bestaan beroofden.

Ik heb me al lang afgevraagd wat de beweegredenen van deze acties waren. Waarom een volk dat als geen ander geconfronteerd was met terreur (en niet alleen als slachtoffer; google maar eens op de bomaanslag op het King David hotel onder leiding van de latere premier Begin) zich zozeer te buiten gaat aan gerichte pogingen een ander volk het bestaan onmogelijk te maken. Zij zouden toch als geen ander moeten weten dat co-existentie een levensvoorwaarde is en dat je, als je een ander volk het bestaan feitelijk onmogelijk maakt, feitelijk vraagt om terrorisme. Op die vraag heb ik tot op heden geen antwoord gevonden.

Begrijp me goed: ik voer geen pleidooi voor terrorisme, en ik voel diep medeleven voor de slachtoffers daarvan, maar ik wil enig begrip uitspreken voor een volk (het Palestijnse) dat stelselmatig met de rug tegen de muur staat. Dat is overigens niet alleen tegen Israël gericht: ook in de Arabische wereld ondervindt ghet Palestijnse volk weinig begrip; het is in de recente geschiedenis al uit Tunesië en Libanon verjaagd, en ook de Egyptische opstelling getuigt van weinig compassie met de Palestijnse

etnische en religieuze verwanten. Maar dat maakt het des te begrijpelijker hoe wanhopig de Palestijnen zich momenteel voelen.

Natuurlijk heeft Israël recht om te bestaan en zich te verdedigen tegen bedreigingen tegen de nationale veiligheid. Niemand zou moeten ondergaan wat de slachtoffers van de aanslagen van oktober en hun verwanten hebben doorstaan. Maar het is te eenzijdig om de acties van Hamas simpelweg af te schilderen als een terreurdaad. Natuurlijk zijn ze dat, maar daarbij gaat de Israëlische regering voorbij aan het feit dat de voedingsbodem voor die terreur is gelegen in de wanhoop van de Palestijnen en de uitzichtloosheid die zij ervaren in Israël.

Zo lang geen recht wordt gedaan aan de legitieme veiligheidsbelangen van de Palestijnse bevolking, is een oplossing van het conflict een illusie. Zonder enige twijfel zijn de Palestijnen, naast de Israëlische intimidatie, het slachtoffer van een eigen bestuur dat fundamenteel corrupt is en vooral oog heeft voor de particularistische belangen van de politieke elite. Ook worden de Palestijnen in feite in gijzeling gehouden door hun volksgenoten die belang hebben bij politieke (gewapende) strijd en er niet voor terugschrikken hun achterban te misbruiken om hun eigen doelstellingen te realiseren.

Ik wil dan ook niet de illusie wekken dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen op korte termijn opgelost kan worden. Maar mijn stelling is dat dit in ieder geval onmogelijk is zo lang de Palestijnen onderdeel moeten zijn van de Israëlische staatsstructuur. Wanneer geen uitvoering wordt gegeven aan wat feitelijk al in de Akkoorden van Oslo was opgenomen (een separate Palestijnse staat in de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever, met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad) blijft de voedingsbodem voor de huidige frictie bestaan en is een herhaling van de terreuraanslagen nagenoeg onvermijdelijk.

Ik ga niet in op de beweegredenen van de Israëlische regering om te doen wat zij doet. Waar ik me wel tegen uitspreek, is de neiging om kritiek op Israël onmiddellijk af te schilderen als antisemitisme. Ik ben NIET tegen het Joodse volk, of tegen het bestaansrecht van Israël als staat. Maar dat weerhoudt me er niet van om kritiek te hebben op de handelwijze van de Israëlische regering ten aanzien van de Palestijnen, die in mijn visie een voedingsbodem biedt voor de terreur van Hamas.

Als Israël echt een oplossing voor de binnenlandse problemen zoekt, dan moet het begrip tonen voor de legitieme belangen van het Palestijnse volk.

Daarom: willen we een einde maken aan de pijn in Israël en de Palestijnse gebieden, dan moeten we als internationale gemeenschap erkenning geven aan de legitieme veiligheidsbelangen van beide partijen. Dat kan in de praktijk alleen maar de vorm aannemen van een twee-staten oplossing, waarbij beide volkeren (het Joodse en het Palestijnse) hun eigen toekomst vormgeven. Dat zal niet eenvoudig zijn; aan beide zijden is er sprake van radicaal-nationalisme en andere particuliere belangen die de belangen van de eigen achterban schaden. Maar zo lang de Palestijnen afhankelijk zijn van een Joodse staat die eenzijdig de eigen belangen nastreeft, is de voedingsbodem voor terreur gegeven.

Daarom: erken Palestina nu. Niet als een eindoplossing, maar omdat dit de enige mogelijkheid is om een einde te maken aan het lijden van het Palestijnse volk, en de voedingsbodem die dit biedt voor extremisme.



KIM PUTTERS



No Woman No Cry was op de radio en ik moest plotseling terugdenken aan mijn goede jeugdvriend Martin Stempher uit Wageningen, die rond 1978 (periode Joop den Uyl) lid was van de Jonge Socialisten. Hij nodigde mij een keer uit op zijn zolderkamer voor een bijeenkomst. Na het draaien van Bob Marley's "Live!"-album kwam de vergadering pas goed op gang en het mondde uit in veelal verhitte discussies. Na een uurtje of drie overleg ging ieder

weer tevreden huiswaarts (op de fiets, de Puch, Kreidler of Yamaha). Tevreden want wij hadden immers gesproken over een betere wereld en hadden daar impliciet ook aan bijgedragen enkel door een paar uurtjes op de snikhete zolderkamer te vertoeven. Martin had wel opgemerkt dat ik mij niet helemaal op mijn gemak had gevoeld tussen al dat verbale geweld en hij heeft mij dan gelukkig ook nooit meer uitgenodigd. Ik had niet zo veel op met die debat clubjes. Wat daarentegen wel een onuitwisbare indruk op mij heeft achtergelaten was dat Den Uyl tijdens een bezoek aan Wageningen langs ging bij de onge-neeslijk zieke vader van Martin omdat deze zich altijd zo had ingezet voor de partij. Dat was voor mij het bewijs dat hij het hart op de juiste plek had, daar wilde ik, als ik 18 zou worden, dat wist ik zeker, op gaan stemmen.

Vanaf mijn 18^{de} heb ik nooit anders dan PvdA gestemd. Voor mij was het ondertussen duidelijk waar de PvdA voor stond en er was dan ook geen reden iets anders te stemmen. Wat was het simpel in die tijd. Mijn ouders stemden PvdA en dus bleef ik dat ook doen. In de huidige tijd lijkt het allemaal wat lastiger nu de kloof tussen "de mensen" en de politiek alleen maar groter lijkt te worden, alsof de politiek niet over mensen gaat. Toch vrees ik dat ik dit steeds beter ga begrijpen.

Ondanks alle goede bedoelingen lijkt het er erg op dat wij ook vandaag den dag nog steeds elkaar bezighouden in onze veilige bubbel (zolderkamer 2.0), de WhatsApp groep, de vergaderingen, ver weg van de harde realiteit en ver weg van de uiteindelijke doelen waar de partij voor staat. We sluiten ons op in “de partij” en doen er alles aan ons te profileren, om vooral maar niet kleiner te worden bij de volgende verkiezingen (de dag des oordeels), te verliezen. We moeten immers de grootste worden, aan de macht komen om onze idealen te verwezenlijken. Maar steeds weer word ik met de neus op de feiten gedrukt dat politiek ook zijn schaduwkanten heeft.

Waar we op het oog, en voor de bühne, de schijn opwerpen dat we heel goed met GroenLinks samen werken, krijg ik niet de indruk dat dit door de partijen heen breed gedragen wordt. Waarom niet zou je zeggen?

Waarom is het niet mogelijk op gelijke voet met elkaar te kijken naar het grotere belang van een sterk links blok? Waarom is het nog steeds nodig de verschillen zo te benadrukken? Waarom willen we ons zelf profileren ten koste van de ander?

Er zijn uiteraard verschillende inzichten in bepaalde onderwerpen, maar dat mag er nooit toe leiden dat we onze gezamenlijke standpunten vergeten.

Nieuwsgierig naar hoe lokale politiek eigenlijk werkt ben ik half jaartje geleden begonnen met me iets meer te verdiepen in de materie, het bezoeken van een fractievergadering, het online volgen van wat raadsvergaderingen, huis aan huis bezoeken (samen met GroenLinks) in het kader van de landelijke verkiezingen en het volgen van de Leergang Lokale Politiek. Positieve energie kon ik halen uit de huis-aan-huis acties omdat we daar samen met GroenLinks de verschillen op zij zetten en elkaar aanvullen waar mogelijk. De voorgesprekken aan de keukentafel, voorafgaand aan het huis-aan-huizen, gaven mij het gevoel (of illusie?) dat we als links denkende mensen veel respect voor elkaar hebben en goed kunnen samenwerken. Naarmate ik meer spreek met diverse GroenLinks en PvdA leden ben ik minder positief geworden over het slagen van de samenwerking.

Maar hoe nu verder? De angst bekruipt mij dat er te zeer een top-down benadering is gekozen en dat we de komende tijd gaan zien dat de ingeslagen weg op landelijk niveau geen of onvoldoende weerslag krijgt op lokaal niveau. Ik zie dat als een groot gevaar voor beide partijen. De enige uitweg is een mentaliteitsverandering bij zowel GroenLinks als PvdA, een mentaliteitsverandering die begint bij het hardop uitspreken van de vooroordelen over elkaar, dan een robbertje vechten en met een schone lei beginnen. Het valt mij op dat het niet alleen gaat over de daadwerkelijke standpunten maar vooral ook over het framen van elkaar, alsof elke GroenLinkser havermelk drinkt en rondrijdt op een Van Moof en elke PvdA-stemmer vindt dat inkomen boven verduurzaming gaat.

Misschien moeten er snel wat heisessies op warme zolderkamertjes gaan plaatsvinden, Bob Marley op de grammofoons, GroenLinks- en PvdA-leden samen onder leiding van Kim Putters. Laat het maar even onweten, na regen komt zonneschijn.

Éner Blankturf

AFDELINGSBESTUUR

Bram van Welie - *voorzitter*

Peter van Diesen - *secretaris*

Peter Bos - *penningmeester*

Johan Veld - *algemeen bestuurslid*

José van Eijkelenburg – *algemeen bestuurslid*

Josephine Henriques Pombinha – *algemeen bestuurslid*

Patrick Verhoeven – *algemeen bestuurslid*

WETHOUDER

Jan-Kees Oppelaar

RAADSFRACTIE

Max de Groot *fractievoorzitter*

Sophie Heesen

Ahmed el Haddaoui

Aline Tuls

Remco Belonje *burgerraadslid*

WEBMASTER

Joost van Lier

OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA

vacature Binnenstad

Vacature Korte Akkeren/Weidebloemkwartier

Will Oosterom Gouda-Noord

Gerrit Schinkel Plaswijck

Wim Sonnemans Achterwillens

vacature Oosterwei

vacature Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis

Peter van Diesen Goverwelle

José van Eijkelenburg Bloemendaal

Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mail naar: gj.schinkel@planet.nl